

Επιστολή προς την Εκκλησία του Ιησού Χριστού

«Όποιος έχει αυτιά ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις Εκκλησίες!»

Συγγραφέας, Παραλήπτης και χαιρετισμός

Ο Werner Woiwode, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς όλους, που έλαβαν την ίδια πολύτιμη πίστη δια της δικαιοσύνης του Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Η Χάρη και η Ειρήνη να πληθαίνουν ανάμεσά σας, με την βαθιά γνώση του Θεού και του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Β΄ Πέτρου 1: 1-2.

Ό,τι είμαι, είναι καθαρά και μόνο από την Χάρη του Θεού και είναι Αυτός ο ίδιος, που μου αποκαλύφθηκε ως Πατέρας πριν από 34 χρόνια. Προηγήθηκε μία ριζοσπαστική «συνάντηση» με τον Κύριο Ιησού Χριστό, που άλλαξε την ζωή μου. Σε μια στιγμή, μετά από βαθιά συντριβή, απελευθερώθηκα από 15 χρόνια εθισμού ναρκωτικών και αλκοόλ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΑ!

Αυτή η επιστολή είναι ένα μήνυμα του Ιησού Χριστού προς την Εκκλησία Του. Σε όσους ανήκουν σε αυτήν, αλλά και σε αυτούς, που νομίζουν ότι είναι μέρος της Εκκλησίας του Κυρίου και δεν συνειδητοποιήσαν ότι στέκονται απέξω...

Αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου, που άκουσα:

«Η Εκκλησία μου είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης!»

Το σώμα μου είναι θανατηφόρα αρρωστημένο. Εσείς όμως, δεν το πιστεύετε. Ούτε καν το βλέπετε, γιατί κοιμάστε. Ή είστε πολύ απασχολημένοι. Είναι ο ύπνος της αυτοδικαίωσης, άνεσης, αυταρέσκειας, εκπλήρωσης των αυτοσκοπών σας και χλιαρότητα. Άλλοι πάλι δεν μπορούν να ακούσουν, γιατί είναι φυλακισμένοι και ωθούνται από θρησκευτικές, σαρκικές και ψυχικές δραστηριότητες.

Όλους εσάς θέλω να σας φέρω πίσω, γιατί σας αγαπώ, γιατί ανήκετε σε εμένα, για να γίνετε και να κάνετε αυτό, που Εγώ σας κάλεσα! Θέλω να σας εξοπλίσω ξανά, γιατί στην παρούσα κατάσταση, πολλοί από εσάς είστε χαμένοι, νομίζοντας ότι είστε σωσμένοι.

Είναι τρεις οι περιοχές στις οποίες εσείς πρέπει να ξυπνήσετε στην αληθινή ζωή, όπου σας καλώ να επιστρέψετε:

Πρώτη περιοχή:

Αποκ. 2:4_Όμως έχω κάτι εναντίον σου, επειδή άφησες την πρώτη σου αγάπη.

Επέστρεψε στην πρώτη σου αγάπη!

Ιερ. 2:13_Εγκατέλειψαν εμένα, την πηγή των ζωντανών νερών και έσκαψαν για τον εαυτό τους λάκους-λάκους συντριμμένους.

Μαθθ. 11:28_Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω.

Θέλω να κατοικώ μέσα σας!

Ιωάν. 15:4_Μείνε ενωμένοι μαζί μου και εγώ ενωμένος μαζί σας.

Σε αυτή την βαθιά σχέση αγάπης, σας καλώ να επιστρέψετε. Αυτού του είδους την σχέση λαχταράμε ο Πατέρας μου και εγώ, μέσω της οποίας θέλουμε να σας αποκαλυφθούμε.

Ιωάν. 17:3_Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίσουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό και αυτόν που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό.

Όσο καλύτερα με γνωρίζετε σε βάθος, τόσο δυνατότερη θα γίνει η αγάπη σας, με πάθος. Συχνά λαμβάνετε πολλές πληροφορίες για μένα και τον Πατέρα, αλλά είστε πολύ μακριά από το να μας γνωρίζετε. Για να γνωρίζετε και να αγαπάτε κάποιον υπάρχει μόνο ένας τρόπος: Πρέπει να περνάτε χρόνο μαζί. Σας περιμένουμε και θέλουμε να περνάμε χρόνο μαζί σας, ώστε να μπορείτε να μας γνωρίσετε. Δεν σας άφησα σε άγνοια, το τι σημαίνει, να γνωρίζετε και να αγαπάτε Εμένα και τον Πατέρα.

Ιωάν. 14:21_Εκείνος, που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπάει.

Ιωάν. 15:10_Αν φυλάξετε τις εντολές μου θα μείνετε στην αγάπη μου.

Το αντίθετο είναι ξεκάθαρο και σαφές.

Ιωάν. 14:24_Εκείνος, που δεν με αγαπάει, δεν φυλάττει τα λόγια μου.

Το μέτρο της αγάπης προς τον Πατέρα και Εμένα δεν είναι, το πόσο συχνά μας επιβεβαιώνετε την αγάπη σας ή το πόσο ωραία είναι η λατρεία σας και οι ύμνοι που ψάλλετε. Ούτε το πόσα καλά πράγματα κάνετε, αλλά η υπακοή σας όταν γίνεται με χαρά στις εντολές Μου. Είναι πολύ ντροπιαστικό το τι κρύβεται πίσω από την ετικέτα «Χριστιανός». Αυτό που λείπει δεν είναι μέσα. Ονομάζετε «Χριστιανοί», αλλά μόνο λίγο ή καθόλου δεν φαίνομαι Εγώ. Και πάλι χτυπώ την πόρτα της καρδιάς σας και ζητώ να μπώ (Αποκ. 3:20). Πολλοί από εσάς με αφήνετε να περιμένω έξω από την πόρτα. Μερικοί από εσάς μου επιτρέπετε να σας επισκεφτώ. Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης! Μου ανήκει ο «Ναός». Είτε είναι το σώμα σας, είτε η Εκκλησία. Είναι η δική Μου Εκκλησία, το δικό Μου σώμα και εσείς τα ζωντανά μέλη. Για αυτόν το λόγο μπορείτε να είστε διαθεσιμοι σε εμένα ολοκληρωτικά ή καθόλου. Στους τελευταίους καιρούς, αυτοί, που λένε ότι πιστεύουν σε μένα αλλά δεν είναι διαθέσιμοι να δώσουν την ζωή τους ολοκληρωτικά σε Εμένα, θα γίνουν οι μεγαλύτεροι εχθροί και διώκτες αυτών, που με ακολουθούν και είναι αληθινοί μαθητές Μου. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα:

Ματθ. 16:25_Όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, θα την χάσει και όποιος χάνει την ζωή του, εξαιτίας μου, θα την βρεί.

«Γι αυτό αγαπητοί ακούστε και ετοιμαστείτε να αναχωρήσετε. Ξεκινήστε την επιστροφή σας πίσω σε Εμένα»

Δεύτερη Περιοχή:

Έχω εναντίον σου, ότι αποστράφηκες από τον λόγο Μου. Επέστρεψε στον Λόγο Μου.

Ιωάν. 1:1-3_Στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό. Όλα έγιναν δια μέσω Αυτού και χωρίς Αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει.

Αυτά τα πρώτα εδάφια θα έπρεπε ήδη να έκαναν τα μάτια σας να ανοίξουν για να δουν την σπουδαιότητα του Λόγου Μου. Θα έπρεπε να σας ελέγξει και να σας οδηγήσει σε μεγαλύτερη πείνα για τον Λόγο Μου.

Ιωάν. 1:14_Και ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε αναμεσά μας και είδαμε την Δόξα Του.

Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Λόγος Μου δεν μπορεί να χωριστεί από Εμένα. Όποιος χωρίζεται από τον Λόγο, αυτός χωρίζεται από Εμένα και τον Πατέρα. Αν ήθελε να μας γνωρίσετε καλύτερα και σε βάθος, αυτό γίνεται πρωταρχικά μέσω του Λόγου Μου. Εδώ διαβάσετε, ακούτε και βλέπετε, ποιός Είμαι, πως Είμαι και τι κάνω. Είναι μία ανοιχτή ματιά στην καρδιά μου, στις σκέψεις, τα συναισθήματα, χαρακτήρα και στην φύση μου. Πως θα ήταν ποτέ δυνατόν να με γνωρίζετε και να με αγαπάτε, χωρίς να γνωρίζετε και να αγαπάτε τον Λόγο Μου. Μέρα και νύχτα κατακλύζεστε από λόγια σε όλες τις εκδοχές: Τηλεόραση, εφημερίδα, internet, mail, what's app κλπ. Όλα και όλοι διεκδικούν την προσοχή σας, διεισδύουν στις σκέψεις και αισθήσεις σας και σας δένουν σαν σκλάβους. Εθίζεστε σε μία αγχωτική, χωρίς προσανατολισμό κατάσταση, που συνεχώς αυξάνεται. Σας καλω να επιστρέψετε στον Λογο της Ειρήνης Μου, του Λόγου της δημιουργικής δύναμης, που κατοικεί σε σύνδεση με το Άγιο Πνεύμα. Μιλάω και γίνεται! Όσο ανάγκη έχετε Εμένα, τόσο και το Λόγο Μου. Πολλοί από εσάς έχετε τον Λόγο Μου, αλλά δεν τον διαβάσετε, ούτε τον υπακούτε. Κάποιοι, που τον διαβάζουν, δεν τον πράττουν και έτσι δεν έχει καθόλου αξία-μάταιος.

Ματθ. 4:4_Μονάχα με ψωμί δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο, που βγαίνει από το στόμα του Θεού.

Ματθ. 24:35_Ο ουρανός και η γή θα παρέλθουν, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν.

Έχουν αιώνια επικύρωση και ισχύ.

Πως θέλετε να μάθετε και να αυθηθείτε σε γνώση χωρίς τον Λόγο Μου;

Β΄ Τιμ. 3:16-17_Ολόκληρη η γραφή είναι Θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για επανόρθωση, για διαπαιδαγώγηση, που γίνεται με δικαιοσύνη για να είναι ο άνθρωπος του Θεού τέλειος, ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό.

Πως θέλετε να είστε βέβαιοι ότι βαδίζετε και παραμένετε στο σωστό δρόμο, σε αυτό το σκοτάδι, που συνεχώς αυξάνεται;

Ψαλμ. 119:105 Λύχνος στα πόδια μου είναι ο Λόγος σου και φώς στα μονοπάτια μου

Δείτε: Όταν αποστρέψετε από τον Λόγο, δεν θα μπορέσετε να ωριμάσετε ως υιοι και θυγατέρες του Πατέρα σας και ποιός από εσάς θα το ήθελε αυτό; Και για αυτό θα έπρεπε να στραφείτε στον Λόγο Μου.

Επιστρέψτε δυναμικά και ελάτε πίσω στον Λόγο Μου!

Τρίτη περιοχή:

Έχω εναντίον σου, ότι έχεις αποχωριστεί από τις ρίζες σου. Επιστρέψτε στην επίγνωση των ριζών σας, στους Ιουδαίους, στον Ισραήλ.

Ιωάν. 4:22_Επειδή η σωτηρία είναι από του Ιουδαίους.

Αγαπητά παιδιά, ο αδερφός σας Παύλος, σας εξηγεί στην Επιστολή προς Ρωμαίους, την σημασία, που έχουν οι ρίζες σας. Διευκρινίζει από την αρχή, ότι σε καμία περίπτωση δεν απέρριψα τον λαό μου.

Ρωμ. 11:1_Λέω, λοιπόν: ΜΗΠΩΣ ο Θεός απέρριψε τον λαό Του; Μη γένοιτο (εδάφιο 11), αλλά με την πτώση τους έγινε η σωτηρία στα Έθνη για να τους παρακινήσει σε ζηλοτυπία.

Μετά εξηγεί (ο Παύλος) πως συνδιαλέγομαι (εγώ ο Χριστός) με τον εκλεκτό λαό μου Ισραήλ και τους πιστούς από τα Έθνη, μέσω της εικόνας του ήμερου ελιόδεντρου. Ο Ισραήλ είναι αυτό το δέντρο από το οποίο έχουν αποκοπεί μερικά κλαδιά εξαιτίας της ανυπακοής τους. Ρωμ. 11:17. «Αλλά, αν μερικά από τα κλαδιά αποκόπηκαν, εσύ δε ενώ ήσουν αγριελιά, μπολιάστηκες ανάμεσα σε αυτά και έγινες ενεργά συμμετοχή με την ρίζα και το πάχος του ήμερου ελιόδεντρου, μη καυχάσαι σε βάρος των κλαδιών αν όμως, καυχάσαι σε βάρος τους, εσύ δεν βαστάζεις την ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα». Σας προειδοποιώ να μην βάλετε τον ευατό σας, πάνω αυτούς. Γιατί:

Εσύ δεν κρατάς την ρίζα, αλλά ή ρίζα κρατά εσένα (Ρωμ. 11:18)

Θα έπρεπε να ήταν σαφές σε σας, αγαπητοί υιοί και θυγατέρες ως μπολιασμένα κλαδιά είστε πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με τις ρίζες σας, για να είστε ικανοί να ζείτε. Οι πατέρες της Εκκλησίας συνειδητά αποκόπηκαν από τις Ιουδαϊκές ρίζες. Η ζωντανή μου Εκκλησία, που εξ αρχής αποτελούνταν από ανθρώπους του λαού μου Ισραήλ, στην οποία αργότερα και μη Ιουδαίοι ακόλουθοι προστέθηκαν, έγινε μία νεκρή Εκκλησία. Διότι αυτοί (και εσείς) αποκοπήκατε από τις Ιουδαϊκές σας ρίζες. Και έτσι έχασε η Εκκλησία όλη της την δύναμη.

Αποκ. 3:1_...όνομα έχεις πως ζεις και είσαι νεκρός

Έτσι γεννήθηκε η θεολογία της αντικατάστασης και εισχώρησε από την Ευρώπη στην παγκόσμια Μου Εκκλησία. Δηλώνει ότι, οι Ιουδαίοι/λαός Ισραήλ, απορρίφθηκαν και κατακρίθηκαν από Εμένα και τώρα εσείς, η χριστιανική Εκκλησία, πήρατε την θέση της. Αυτό είναι ένα τρομερό ψέμα και μία λανθασμένη διδασκαλία. Εγώ, ο Θεός του Ισραήλ, ήδη υποσχέθηκα στον πατέρα της πίστεώς σας, Αβραάμ και το σπέρμα του (συνεπώς τους Ιουδαίους/Ισραήλ).

Γέν. 12:3_Και θα ευλογήσω εκείνους, που σε ευλογούν και θα καταραστώ εκείνους, που σε καταρώνται.

Είναι μία τρομερή τραγωδία, ότι όχι μόνο χωριστήκατε από τις ρίζες σας, μάλιστα σε βαθμό, που γίνετε και κατάρρα σε αυτούς. Ενώ Εγώ δεν ειχα κρατήσει ποτέ μυστικά τα σχέδια και τους σκοπούς Μου για αυτούς.

Εφ. 2:13-18_(περικοπές) τώρα όμως δια μέσω του Ιησού Χριστού, εσείς, που άλλωτε ήσασταν μακριά, γίνετε κοντά διαμέσου του αίματος του Χριστού (*14). Επειδή, Αυτός είναι η Ειρήνη μας, ο οποίος έκανε τα δύο μέρη ένα και γκρέμισε το μεσότοιχο του φραγμού (*15). Καταργώντας την έχθρα επάνω στην σάρκα του...για να κτίσει τους δυο (Ιουδαίους και Εθνικούς) σε ένα καινούργιο άνθρωπο, φέρνοντας Ειρήνη και να συμφιλιώσει και τους δύο σε ένα σώμα προς το Θεό δια μέσω του Σταυρού αφού θανάτωσε δια μέσω αυτού την έχθρα (*18). Επειδή δια μέσω αυτού έχουμε και οι δύο την είσοδο προς τον Πατέρα με ένα Πνεύμα.

Οι δύο είσατε αυτός ο ένας καινούργιος άνθρωπος, η Εκκλησία Μου αποτελείται από Ιουδαίους και Εθνικούς οι οποίοι πιστεύουν σε εμένα τον Ιησού Χριστό. Ανήκετε ο ένας στον άλλον. Μία οικογένεια του ίδιου Πατέρα, τον Θεό του Ισραήλ. Εγώ ο ίδιος έκανα αυτή την συμφιλίωση δια του θανάτου Μου στο σταυρό με ακριβό τίμημα. Σαν Εκκλησία εσείς όμως τι κάνετε; Αντί να τους αγαπάτε, να τους τιμάτε και να τους αγκαλιάσετε, τους καταραστήκατε, τους προδώσατε, τους απορρίψατε, τους ατιμάσατε, τους δυσφημήσατε, τους διώξατε, κακοποιήσατε, τους σκοτώσατε και κυριολεκτικά τους σφάξατε. Και όλα αυτά στο δικό μου όνομα το βασιλιά των Ιουδαίων και τον Μεσσία της δεύτερης έλευσης. **Τι κάνουνε!** Τι τρομερή

αδικία κάνατε προς αυτούς! Το μίσος αλλά και η αδιαφορία σε σχέση με τον εκλεκτό μου λαό Ισραήλ μέχρι και σήμερα επαναλαμβάνεται. Δεν σας επιτρέπω να το ανέχεστε αυτό μέσα στην Εκκλησία μου, πρέπει να το ξεσκεπάσετε και από τον κορμό να το ξεριζώσετε! Διότι είναι ο «πρωτότοκός μου και η κόρη του οφθαλμού μου». Δεν μπορείτε να συλλάβετε το μέγεθος του κακού, που κάνετε σε Εμένα και τον Πατέρα, όταν εναντιώνεστε στον μεγαλύτερό σας αδερφό και πόσο τρομακτικές είναι οι συνέπειες αυτές για εσάς. Για αυτό, αγαπητά παιδιά σας καλώ επιτακτικά! Επιτρέψτε και ελάτε πίσω στην αντίληψη των ριζών σας!

Εδώ τελειώνει το μήνυμα που ο Κύριος συμμερίστηκε μαζί μου.

Werner Woiwode

Ελβετία Ιούλιος 2019

Αποκ. 22:10-12_Επειδή ο καιρός είναι κοντά (*11) ο άδικος ας συνεχίσει να αδικεί ο ακάθαρτος ας συνεχίσει τα βδελυρά έργα του. Ας συνεχίσει και ο δίκαιος να κάνει το δίκαιο και ο άγιος την αγιοσύνη του (*12). Να έρχομαι σύντομα, λειο ο Ιησούς και φέρνω μαζί Μου την ανταμοιβή για να ανταποδώσω στον καθένα ανάλογα με το έργο του.

Χαιρετισμούς και ευχές

Α΄ Θεσ. 5 :23-28_Αυτός δε ο Θεός της Ειρήνης είτε να σας αγιάσει ολοκληρωτικά και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνέυμα σας και η ψυχή και το σώμα, άμεμτα στην παρουσία του κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πιστός είναι Εκείνος ο οποίος σας καλεί, ο οποίος και θα το εκτελέσει.

Αδέρφια...σας ορκίζω στον Κύριο, να διαβαστεί η Επιστολή σε όλους τους Αγίους αδερφούς.

Η Χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είτε να είναι μαζί σας. Αμήν.