

## **Brief aan de kerk van Jezus Christus**

**“Wie een oor heeft, moet horen wat de Geest tegen de kerken zegt.”**

### **Schrijver, lezers, groet**

Werner Woiwode, een dienstknecht van God en van Jezus Christus, aan allen die evenals wij hetzelfde waardevolle geloof hebben ontvangen, door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede zij meer en meer met u, door de kennis van God en Jezus onze Heer (vgl. 2 Petrus 1:1-2).

Ik, Werner, ben wat ik ben zuiver en alleen door Gods genade, Hij zelf heeft zich 34 jaar geleden aan mij geopenbaard als Vader. Daarvoor had ik een levensveranderende radicale ontmoeting met de opgestane Heer Jezus Christus. Ik werd in één ogenblik bevrijd van 15 jaar alcohol- en drugsgebruik, na een tijd van diepe verbrokenheid. Ik was opnieuw geboren!

Deze brief is een boodschap van Jezus Christus aan zijn kerk. Hij is gericht aan degenen die daar werkelijk deel van uitmaken, maar ook aan wie meent daarbij te horen en niet beseft dat hij erbuiten staat... ik hoorde deze woorden van de Heer:

### **“Mijn kerk bevindt zich in een noodtoestand!”**

Mijn lichaam is ernstig, dodelijk ziek. Maar dat geloven jullie niet. Jullie beseffen het helemaal niet omdat jullie slapen of het te druk hebben. Dat is een slaap van zelfingenomenheid, tevredenheid, zelfzucht, zelf de dienst uitmaken en lauwheid. Er zijn er ook die dit niet opmerken omdat ze gedreven worden door een religieus, menselijk emotioneel activisme. Ik ga jullie allemaal terugroepen omdat ik jullie liefheb, omdat jullie bij mij horen, om te worden wat jullie zouden moeten zijn en te doen waartoe ik jullie heb geroepen! Ik ga jullie vormen en toerusten, want in jullie huidige toestand zijn velen van jullie verloren, ook al denk je dat je gered bent. Jullie moeten op drie terreinen wakker worden en het ware leven aannemen waartoe ik jullie wil terugroepen.

### **Terrein 1**

**Ik heb tegen jullie dat jullie je eerste liefde hebt verzaakt. Keer om en keer terug naar die eerste liefde!**

Want jullie hebben mij, de bron van levend water, verlaten en in plaats daarvan stinkende bakken uitgegraven, die nog lekken ook. Laat ieder die moe is en zwaar belast naar mij toekomen. Ik zal jullie verkwikken. Ik zal in jullie wonen.

**“Blijf in mij, en ik in jullie”**(Johannes 15:4).

Ik wil jullie terugroepen naar deze diepste liefdevolle relatie. Mijn Vader en ik verlangen naar een dergelijke band, waardoor wij ons aan jullie willen openbaren.

**“Dit is het eeuwige leven: dat ze U kennen, de enige God, en Jezus Christus die U gezonden hebt”**(Johannes 17:3).

Hoe beter en dieper je mij kent, des te sterker en hartstochtelijker zal je liefde worden. Jullie hebben wel veel kennis over mij en de Vader, maar jullie zijn toch ver van ons vandaan. Om iemand te kennen is er maar één manier: tijd met elkaar doorbrengen. Daar wachten wij op, om tijd met je door te brengen zodat je ons kunt kennen. Ik heb er zeer duidelijk over gesproken wat het betekent om mij lief te hebben en mij en de Vader te kennen.

**“Wie mijn geboden bewaart en gehoorzaamt, die is het die mij liefheeft”** (Johannes 14:21).

**“Als je mijn geboden houdt, zul je in mijn liefde blijven”**(Johannes 14:24).

De maat van je liefde is dus niet hoe vaak je het gezegd hebt of hoeveel prachtige aanbiddingsliederen en lofliederen je voor ons zingt. En ook niet hoeveel goede dingen je doet. Nee, het gaat om je blijde gehoorzaamheid aan mijn opdrachten. Het is een grote schande dat er van alles schuilgaat achter het etiket "christen". Wat er op de verpakking staat, zit er niet werkelijk in. Jullie noemen je christenen, maar er is weinig van mij te zien of te bespeuren. Ik klop opnieuw op de deur van jullie harten en vraag toegang (Openbaring 3:20). Veel van jullie laten mij buiten staan. Sommigen nodigen mij af en toe binnen voor een bezoekje, maar ik ben de eigenaar! De tempel is van mij, of het nu om jouw lichaam gaat of om jullie kerk. Het is mijn kerk en mijn lichaam, en jullie zouden levende leden van dat lichaam moeten zijn. Je kunt mij dus alleen maar honderd procent hebben of helemaal niet. En evenzo kun je mij ter honderd procent beschikking staan, of helemaal niet. Aan het eind der tijden zullen degenen die zeggen van mij te zijn, in mij te geloven, maar die zichzelf niet helemaal aan mij geven, die zullen blijken de grootste vijanden en vervolgers van mijn echte discipelen te zijn. Ik zal het heel duidelijk zeggen:

**"Wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen, maar wie het om mijnentwil verliest zal het vinden"**(Matt 16:25).

**"Daarom, geliefden, luister en bereid je voor. Ga op weg en kom bij mij terug!"**

## Terrein 2

**Ik neem jullie kwalijk dat jullie je van mijn Woord afgekeerd hebben. Kom terug!**

**"In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Hij was vanaf het begin bij God. Door hem zijn alle dingen ontstaan, en zonder hem is niets geworden dat geschapen is"** (Johannes 1:1-3).

Alleen al deze verzen laten overduidelijk zien waar mijn Woord over gaat. Ze zouden je moeten overtuigen en leiden tot meer honger naar mijn Woord.

**"Het Woord is mens geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid gezien"**(Johannes 1:14).

Het is dus heel duidelijk dat het Woord niet van mij gescheiden kan worden. Wie zich van dat Woord afsnijdt, snijdt zichzelf af van mij en van de Vader. Als je ons beter en dieper wilt kennen, moet dat bovenal door het Woord. Daar kun je lezen, horen en zien wie Ik ben, hoe Ik ben en wat Ik doe. Het is een kijkje recht in mijn hart, mijn gedachten, gevoel, karakter en wezen. Hoe kun je me ooit leren kennen en liefhebben als je mijn Woord niet kent en lief hebt? Dag en nacht word je bedolven onder woorden in allerlei variaties: Internet, TV, krant, Whatsapp, sms, email enz. Dat vraagt allemaal je aandacht en dringt door in je gedachten en zintuigen en maakt je tot slaaf en gevangene. Uit die hectische, richtingloze en verslavende toestand, die steeds sterker wordt, roep Ik je terug naar mijn Woord. Naar de stilte van mijn eeuwige Woord. Waarin mijn scheppingskracht woont – samen met de Heilige Geest. Ik spreek en het gebeurt! Je hebt dat Woord even dringend nodig als je mij nodig hebt. Velen van jullie bezitten dat Woord wel, maar jullie horen en lezen het niet echt. Anderen lezen het wel maar doen het niet. Zo wordt het totaal waardeloos en nutteloos.

**"Jullie kunnen niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat God spreekt"** (Mat 4:4).  
Je weet dat **"hemel en aarde zal vergaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan"** (Mat 24:35).

Hoe kun je ooit iets leren en toenemen in kennis zonder mijn Woord?

**"Elk schriftwoord is nuttig om te onderwijzen, te verbeteren en gerechtigheid te leren, zodat de mens van God goed toegerust is voor alle soorten goed werk"** (2 Tim. 3:16-17).

Hoe kun je in de toenemende duisternis weten of je op het juiste pad bent en erop blijft?

**“Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”(Ps. 119:105).**

Zie je, als je je van het Woord afwendt zul je nooit volwassen zonen en dochters van je Vader worden. Je verdwaalt en gaat misschien voor eeuwig verloren. Wie wil dat echt? Daarom moet je **“omkeren en op weg gaan met mijn Woord.”**

### **Terrein 3**

**Ik heb tegen jullie dat jullie je afgewend hebben van jullie wortels. Keer terug tot inzicht in je wortels, de Joden, Israel.**

**“Het heil is uit de Joden”(Johannes 4:22).**

Lieve kinderen, jullie broeder Paulus legt het uit in zijn brief aan de Romeinen. Allereerst maakt hij duidelijk dat Ik mij zeker niet van mijn volk heb afgewend.

**“Ik vraag dus: heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet! ... Door hun val is het heil tot de heidenen (= overige volken) gekomen om Israel jaloers te maken” (Rom. 11:1 en 11).**

Daarna legt hij uit wat Ik heb gedaan met het volk Israel en de gelovigen uit de heidenen, via het voorbeeld van Israel als een olijfbom. Vanwege hun ongehoorzaamheid zijn sommige takken van die boom afgebroken. Maar dankzij mijn genade zijn jullie – gelovigen uit de heidenen – geënt op de ware olijf, en leven jullie nu vanuit diezelfde wortel. Tegelijk waarschuw Ik jullie om je niet boven de oorspronkelijke olijf te verheffen, want **“jullie dragen de wortel niet, de wortel draagt jullie” (Rom 11:18).**

Daarom moeten jullie, geliefde zonen en dochters, als geënte takken verbonden blijven met jullie wortel, om te kunnen leven. De kerkvaders [leraren uit de eerste eeuwen] hebben zich opzettelijk afgesneden van alles wat joods was. Mijn levende kerk, die oorspronkelijk alleen maar uit mannen en vrouwen uit mijn volk Israel bestond – waar de niet-joodse discipelen later aan werden toegevoegd – werd een dode kerk omdat ze zich (en daarmee ook jullie) verwijderde van haar wortels. Zo heeft de kerk al haar kracht verloren.

**“Jullie hebben de naam te leven, maar jullie zijn dood” (Op. 3:1).**

De vervangingstheologie is in Europa geboren en heeft de hele kerk wereldwijd doortrokken. Die theologie zegt dat de joden/Israel door God verworpen en verdoemd zijn en dat vervolgens jullie, de christelijke kerk, hun plaats hebben ingenomen. Dit is een vreselijke leugen en valse leer. Ik, de God van Israel, heb aan Abraham, jullie vader als gelovigen, en aan zijn nakomelingen (dwz de joden, Israel) beloofd: **“Ik zal zegenen wie u zegent, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken” (Gen. 12:3).**

Het is diep tragisch dat jullie niet alleen jezelf van je wortels hebt afgesneden, maar ook nog een vloek voor hen bent geworden. Ik heb nooit een geheim gemaakt van mijn plannen voor hen en voor jullie.

**“Maar nu bent u, die vroeger ver weg was, dichtbij gebracht door het bloed van Christus.**

**Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, in zijn vlees heeft weggebroken. Hij heeft de twee (jood en niet-jood) in Zichzelf tot één nieuwe mens gemaakt, en tot één lichaam verbonden, om hen met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij hun vijandschap gedood heeft. Want door Hem hebben wij beiden in één Geest toegang tot de Vader (Uit Ef. 2:13-18).**

Samen bent u één nieuwe mens, gemeente. U bestaat uit joden en heidenen die in Mij, Jezus Christus geloven. U hoort bij elkaar – een gezin met één Vader, de God van Israel.

Ik heb zelf die verzoening tot stand gebracht en mogelijk gemaakt door mijn dood aan het kruis, een hoge prijs. Maar wat doen jullie als “kerk”? In plaats van [de joden] lief te hebben, te eren en te omhelzen, hebben jullie ze vervloekt, verraden en verworpen en hun eer vertrappt. Jullie hebben leugens over ze verspreid, ze vervolgd, mishandeld, vermoord en geslacht. Allemaal in

mijn naam, de naam van de Koning der Joden en de Messias die komt. Wat hebben jullie voor vreselijk onrecht gepleegd? De haat en onverschilligheid jegens mijn uitverkoren volk Israel gaat tot op vandaag nog door.

Jullie moet dit niet langer tolereren in mijn kerk, breng het aan het licht en roei het uit! Want ze zijn mijn eerstgeborenen, mijn oogappel. Jullie zien niet in hoe diepgaand jullie mij en mijn Vader kwetsen wanneer jullie je oudere broer tegenwerken, noch welke vreselijke gevolgen die voor jullie heeft. Daarom, mijn geliefde kinderen, roep Ik jullie dringend op:

**“Kom, keer om, versta opnieuw wat jullie wortels zijn.”**

Dit is het einde van de boodschap die de Heer mij gaf.

Werner Woiwode, Zwitserland, juli 2019.

**De tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen; laat wie vuil is nog vuiler worden; laat wie rechtvaardig is nog meer rechtvaardigheid bewijzen; wie heilig is, laat hij nog heiliger worden. Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om ieder te vergelden wat hij gedaan heeft. (Openb.,. 22:10b-12)**

Zegen en groet

**Hij, de God van de vrede, heilige u geheel en al, en heel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen.**

**Ik bezweer u bij de Heer dat deze brief aan alle broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u (1 Thess. 5:23-28).**

*Abraham-Services*

*<http://verein-abraham.ch/blog/blog/2019/09/01/jona-mission/>*