

## **Brev till Jesu Kristi kyrka**

**Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!"**

### **Författare, mottagare, hälsningar**

Från Werner Woiwode, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till alla som med oss har fått samma dyrbara tro genom vår Guds rättfärdighet och Frälsare Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. **(2 Petrus. 1:1-2)**

Bara genom Guds nåd är jag den jag är och det är Han själv som också uppenbarade sig för mig som Far för 34 år sedan. Tidigare hade jag haft ett livsförändrande, radikalt möte med den uppståndne Herren Jesus Kristus. På ett ögonblick, efter att ha vart djupt bruten, befriades jag från 15 års alkohol- och drogmissbruk. Jag föddes på nytt!

Detta brev är ett budskap från Jesus Kristus till Hans kyrka. Det är riktat till dem som faktiskt tillhör den, men också till dem som tror att de är en del av Herrens kyrka och inte inser att de står utanför...

Det här är Herrens ord som jag uppfattade det:

**"Min Kyrka är i en nödsituation!"**

Min kropp är allvarligt och dödligt sjuk. Men ni är inte medvetna om det. Ni inser det inte ens för ni sover eller är för upptagna med annat. Det är en sömn som orsakas av självrättfärdighet, självbelåtenhet, själviskhet, självbestämmande och ljumhet. Andra hör inte för att de är forcerade, fångna i en religiös, köttslig, känslöstyrd aktivism.

**Jag vill föra er alla tillbaka till Mig för jag älskar er. Därför att ni ska bli dem ni är menade att vara och också göra det Jag har kallat er till! Jag kommer att förbereda och utrusta er eftersom i ert nuvarande skick är många av er förlorade, även om ni är övertygade om att ni är frälsta.**

Det finns tre områden där ni måste väckas till verkligt liv och som Jag vill kalla er tillbaka till.

### **Område 1:**

**Det har Jag emot er att ni har övergett er första kärlek. Omvänd er och återvänd till er första kärlek!**

För ni har lämnat Mig, källan med det levande vattnet och istället grävt era egna usla brunnar som inte håller vatten. Kom, alla ni som är nertyngda och bär tunga bördor. Jag kommer att vederkvicka er. Jag kommer att ta min boning i er.

**"Förbli i mig, så förblir jag i er." (Joh. 15: 4).**

Jag vill kalla dig tillbaka till denna den djupaste av alla kärleksfulla relationer. Min Far och jag längtar innerligt efter en sådan relation genom vilken vi vill uppenbara oss för dig.

**"Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." (Joh. 17:3).**

Ju bättre och djupare ni känner mig, desto starkare och mer passionerad kommer er kärlek att bli. Ni får ofta mycket information om mig och Fadern, och ändå känner ni oss långt ifrån inte. För att känna och älska en person finns det bara en väg: Vi måste spendera tid tillsammans. Vi väntar på er och vill spendera tid med er

så att ni kan lära känna oss bättre. Jag har aldrig varit otydlig med vad det innebär att älska och känna mig och Fadern.

**“Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig.” (Joh. 14:21).**

**“Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek.”(Joh. 15:10a).**

Motsatsen till detta är lika klar som otvetydig.

**“Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord.” (Joh. 14:24a).**

Måttet på er kärlek till Fadern och till mig består inte av hur ofta ni betygar er kärlek till oss eller hur underbart ni sjunger lovsång- och tillbedjanssånger till oss. Inte heller har det med hur mycket gott ni gör hela tiden. Nej, det handlar om er glädjefyllda lydnad av mina bud. Det är djupt skamligt att så mycket göms bakom etiketten "kristen", med så lite substans bakom. Ni kallar er kristna men det finns bara lite eller ingenting av mig att se och känna igen. Jag knackar ännu en gång på ert hjärtas dörr och ber om att få bli insläppt. **(Upp. 3:20)** Många av er låter mig stå utanför dörren. Några av er bjuder in mig på besök då och då. Men jag vill inte ha tillstånd att besöka er då och då. Jag är ägaren! "Templet" tillhör mig, vare sig det är din kropp eller hela Kyrkan. Det är **min** Kyrka och **min** kropp och ni borde vara levande lemmar i min kropp. Därför kan ni bara tillhöra mig till hundra procent eller inte alls. Och på samma sätt kan ni stå till mitt förfogande, antingen till hundra procent eller inte alls. I tidens slut kommer det att vara de som påstår sig tillhöra och tro på mig, men som är ovilliga att överlämna sig själva helt till mig som kommer att vara de största fienderna och förföljarna av dem som är mina sanna lärjungar. Jag säger det väldigt tydligt:

**“Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det.” (Matt. 16:25).**

**“Därför, älskade, lyssna och gör dig redo. Bryt upp och återvänd till mig!”**

## **Område 2:**

**Detta har Jag emot er att ni har vänt er bort från mitt Ord. Vänd åter till mitt Ord.**

**“I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till.” (Joh. 1:1-3).**

Dessa verser visar på ett överväldigande sätt vad mitt Ord handlar om. De borde överbevisa er och leda er till en större hunger efter mitt Ord.

**“Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet,”(Joh. 1:14a).**

Det här gör det mycket tydligt att Ordet inte kan separeras från mig. Den som skär av sig själv från Ordet, utestänger sig själv från mig och från Fadern. Om ni vill känna oss bättre och djupare görs det främst genom mitt Ord. I det läser ni, hör och ser vem jag är, hur jag är och vad jag gör. Det är en öppen betraktelse av mitt hjärta, mina tankar, känslor, karaktär och min varelse. Hur kan ni någonsin lära känna och älska mig **utan** att känna och älska mitt Ord? Dag och natt dränks ni av ord i alla möjliga varianter: TV, tidningar, sms, WhatsApp, e-post osv. Allt detta och vart och ett kräver er uppmärksamhet, tränger igenom era tankar och sinne och gör er till slavar och fångar. Utifrån detta riktninglösa tillstånd av beroende som ständigt ökar, kallar jag er tillbaka till mitt Ord. Till tystnaden i mitt eviga Ord. Till Ordet där min skapande kraft bor - tillsammans med den Helige Ande. Jag talar och det blir till!

Lika mycket som ni behöver mig själv, så mycket behöver ni också mitt Ord. Många av er har Ordet men hör inte och läser det inte. Andra läser det men gör inte vad det säger. Därför blir det helt värdelöst och ineffektivt.

**"Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." (Matt. 4:4).**

**"Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå." (Matt. 24:35).**

Hur skulle ni kunna lära er mer och kunskapen växa utan mitt Ord?

**"Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (2 Tim. 3:16-17).**

I det ökande mörkret, hur vill ni försäkra er om att ni är på rätt väg och förblir på den?

**"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." (Ps. 119:105).**

Ni förstår: Om ni vänder er bort från Ordet så kan ni inte växa upp till mogna söner och döttrar till er Far. Ni kommer att gå vilse och kanske gå evigt förlorade. Vilka av er vill verkligen det? Konsekvensen borde vara att ni vänder er till mitt Ord.

**"Omvänd er, bryt upp och återvänd till mitt Ord."**

### **Område 3:**

**Detta har jag emot er att ni har avskurit er från era rötter. Vänd tillbaka till en förståelse för era rötter, till judarna, till Israel.**

**"...eftersom frälsningen kommer från judarna." (Joh. 4:22b).**

Älskade barn, er bror Paulus förklarar för er om era rötter i sitt brev till romarna. Först och främst gör han klart att jag verkligen inte har vänt mig bort från mitt folk.

**"Jag frågar nu: Har då Gud förkastat sitt folk? (Rom 11:1a)  
Verkligen inte! Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att väcka deras avund."(Rom 11:11b).**

Sedan förklarar han mitt handlande angående Israels folk och de troende från nationerna, med bilden av det äkta olivträdet. På grund av deras olydnad har några av grenarna på detta träd brutits av. Tack vare min barmhärtighet, är nu ni - de troende från nationerna - inympade i det äkta olivträdet och lever nu av samma rot. Men samtidigt varnar jag er för att inte placera er över dem, för

**"...det inte är du som bär roten utan roten som bär dig." (Rom. 11:18b).**

Det borde vara uppenbart för er, älskade söner och döttrar, att ni som inympade grenar måste vara i kontakt med era rötter för att vara livskraftiga. Min levande kyrka, som ursprungligen endast bestod av män och kvinnor från mitt folk Israel - till vilka icke-judiska lärjungar senare tillkom, blev en kyrka som förlorade sin kraft eftersom den (och därmed också ni) separerade sig från sina rötter. På det sättet fick inte Kyrkan den näring hon behövde.

**"Du har namn om dig att du lever, men du är död." (Upp. 3:1b).**

Ersättningsteologin föddes i Europa och infiltrerade min världsvida kyrka. Denna teologi säger att judarna/Israel blev förkastade och fördömda av mig och sedan fick du, den kristna Kyrkan, sin plats av mig. Det här är en fruktansvärd lögn och kätteri. Jag, Israels Gud, lovade redan Abraham, trons fader och hans säd (dvs judarna/Israel),

**"Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig." (1 Mos 12: 3a).**

Det är en fruktansvärd tragedi att ni inte bara har skurit av er från era rötter, utan nu också blivit en förbannelse för dem. Men jag har aldrig gjort någon hemlighet av mina planer och syften för dem och för er.

**"Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen.** I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid.

**Så skulle han försona de båda (judar och hedningar) med Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade fiendskapen.**

Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. **Genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern."**

**(Ef 2:13-18** fetmarkering av översättaren)

Tillsammans är du en enda kropp, min Kyrka, bestående av judar och hedningar som tror på mig, Jesus Kristus. Ni hör samman - en familj med samma far, Israels Gud.

Jag betalade själv priset för denna försoning och möjliggjorde den för ett högt pris genom min död på korset. Men vad gjorde du som "Kyrka"? Istället för att älska dem, hedra dem och omfamna dem förbannade, förrådde, förkastade och tog ni ära och heder av dem; ni spred lögn om dem, förföljde, behandlade dem illa, mördade och rent av slaktade dem. Och detta i mitt namn, judarnas kung och din återvändande Messias. Vad har ni gjort?

Vad är det för en fruktansvärd orättvisa ni har utsatt dem för? Hatet, men också likgiltigheten gentemot mitt utvalda folk Israel har fortsatt oförtrutet fram till idag. Ni får inte tolerera detta i min Kyrka, ni måste avslöja det och eliminera det helt! För de är "mina förstfödda, mina ögonstenar". Ni kan inte fullt ut förstå vidden av vad ni gör mot mig och min Far när ni tar ställning mot er äldre bror, inte heller vilka fruktansvärda konsekvenser detta får för er.

Därför, älskade barn, uppmanar jag er enträget:

**"Kom, bryt upp, omvänd er och vänd åter till en förståelse av era rötter."**

Detta är slutet på budskapet som Herren gav mig.

Werner Woiwode, Schweiz, juli 2019

**"Och han sade till mig: "Försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt och den orene fortsätta orene sig, och den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta och den helige fortsätta helga sig."**

**"Se, jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar."**  
**(Upp. 22:10-12)**

Välsignelser och hälsningar

**"Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.**

**Bröder, be även för oss. Hälsa alla bröderna med en helig kyss. Lova mig inför Herren att brevet blir uppläst för alla bröderna. Vår Herre Jesu nåd vare med er. "**

**(1 Thess. 5:23-28)**